

יצחק נבון התרפ"א-התשע"ו

Yitzhak Navon
1921-2015

חשון התשע"ז • 11/2016 • 1011



פרי עטו, שמעלה על נס את שפת הלאדינו ותרבותה, ומוצג מאז שנת 1998 בהצלחה חסרת תקדים על בימות התאטרון. בשנת 1963 נשא לאישה את אופירה ארז, פסיכולוגית שיקומית, שהקדישה את חייה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. אופירה נפטרה ממחלת הסרטן בשנת 1993. לבני הזוג שני ילדים - נעמה וארז. בשנת 1995 הכיר את רעייתו מירי שפיר, מעצבת תכשיטים ואופנה ויועצת תדמית ותקשורת, אשר עוסקת גם בציור ובכתיבה. מירי הייתה לצדו עד יומו האחרון. יצחק נבון, בן ירושלים מדורי דורות, אוהב אדם באשר הוא אדם; מורה ומחנך, איש רוח ומעש, שהאמין באמונה שלמה ביכולתנו לכונן שלום עם שכנינו, נפטר בכ"ד בחשון תשע"ו (6 בנובמבר 2015) בביתו בירושלים.

ארז נבון, בנו של הנשיא

דניס הרן-בן זור, מנהלת לשכת הנשיא נבון בשנים 1996-2015

תיאור הבול ומעטפת היום הראשון

בול - איור דיוקן על פי תצלום של יעקב סער, לע"מ.
מעטפה - האיור מציג את החיים ברחוב ירושלמי טיפוס, שבו דרים בכפיפה אחת בני עדות ודתות שונות. הפסיפס האנושי, הססגוני והמגוון הזה אורג רקמת-חיים משותפת במרחב אחד, חרף השוני והבדלי הדעות והגישות. זוהי תבנית נוף מולדתו של בן ירושלים, הנשיא נבון, וממנה שאב את משנתו, הדוגלת בערבות הדדית וחתירה לשלום בתוכנו ועם שכנינו.



יצחק נבון נולד בראש חודש ניסן תרפ"א (9 באפריל 1921) בירושלים. צאצא למשפחת אביו מקהילת יוצאי ספרד, שעלתה לירושלים מתורכיה בשנת 1670, ומצד אמו - נצר למשפחת הרב חיים בן עטר ממרוקו, בעל הספר "אור החיים", שהגיעה לירושלים בשנת 1884.

במלחמת העצמאות נמנה עם מגיני ירושלים, כאשר עמד בראש המחלקה הערבית של "ההגנה" בעיר וסביבותיה. לאחר הקמת המדינה כיהן כדיפלומט בציריות אורוגוואי וארגנטינה, שימש מזכירו המדיני של שר החוץ משה שרת, ובשנת 1952 נקרא לנהל את לשכתו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון והיה לאיש אמונו.

לאחר התפטרותו של בן-גוריון מראשות הממשלה, הצטרף נבון למשרד החינוך כראש אגף והוביל את המבצע ל"ביעור הבערות" בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

לכנסת ישראל נבחר בשנת 1965 ומילא בה מגוון תפקידים; כמו כן עמד בראש הוועד הפועל הציוני העולמי והעמיק את הקשר עם יהדות התפוצות, כשהוא קורא לאנשי הקהילות לעלות לישראל.

יצחק נבון נבחר לנשיאה החמישי של מדינת ישראל בשנת 1978 ובחר לכהן תקופת כהונה אחת, עד שנת 1983. נאמן למשנתו, שקד הנשיא על הגברת הלכידות הלאומית וצמצום הפערים בחברה, העצמת תחושת השותפות בין כל חלקי העם וקירוב לבבות בין העדות והדתות השונות במדינה. ביקורו ההיסטורי במצרים בשנת 1980 סימל את תור הזהב ביחסים עם האומה הערבית הגדולה.

משנת 1984 ועד פרישתו מהחיים הפוליטיים בשנת 1990, שימש שר החינוך והתרבות. במסגרת התפקיד ביקש נבון להטמיע בתלמידים כבוד למורשת ולמסורת, וחינוך לדמוקרטיה ולשלום. בד בבד הוא ראה חשיבות רבה ברהיטות השפה העברית ובהקפדה על תרבות הדיבור.

לאורך חייו הציבוריים פעל על פי צו מצפוני ואמונתו, ללא מורא; כך היה, כשקרא, בהיותו נשיא, להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הטבח במחנות סברה ושתילה בלבנון, וכך כשהיה השר היחיד שהצביע בממשלה נגד חילופי השבויים (עסקת ג'יבריל) בשנת 1985.

לצד תפקידיו הממלכתיים היה נבון איש-ספר אשר משך בקולמוס. בין יצירותיו סיפורים קצרים וכן מופע קונצרטני בשם "רומנסו ספרדי". בולט במיוחד "בוסתן ספרדי", מחזה

עיצוב בול וחותמת: דויד בן-הדור
איור מעטפה: רינת גלבוט

Stamp & Cancellation Design: David Ben-Hador
FDC Illustration: Rinat Gilboa

Yitzhak Navon 1921-2015

Yitzhak Navon was born on April 9, 1921 in Jerusalem. On his father's side, he was a descendant of Spanish Jews, who settled in Turkey after the expulsion of the Jews from Spain in 1492 and later moved to Jerusalem in 1670. His mother's family, descendants of renowned Moroccan Rabbi Haim Ben Attar, author of the book "The Light of Life", arrived in Jerusalem in 1884.

Navon was among those who defended Jerusalem during Israel's War of Independence in 1948, heading the Haganah's Arabic Department in the city and the surrounding areas. After the founding of the State, he held diplomatic posts in Uruguay and Argentina, served as political secretary to Foreign Minister Moshe Sharett and in 1952 was called upon to be Prime Minister David Ben Gurion's Chief of Staff and became the Prime Minister's confidant.

After Ben Gurion resigned as Prime Minister, Navon joined the Education Ministry as a section chief and led the campaign to eradicate illiteracy among Israel's adult population.

Navon was elected to the Israeli Knesset in 1965 and held a number of positions. He also headed the World Zionist General Council and deepened ties with the Jews of the Diaspora, calling on Jews from all communities to immigrate to Israel.

Yitzhak Navon was elected the fifth President of Israel in 1978 and chose to remain in office for only one term, until 1983. Loyal to his beliefs, the President worked to increase national cohesion and reduce social gaps, to strengthen a sense of cooperation among different factions of the population and to bring together people of different ethnic groups and religions in the country. His historic visit to Egypt in 1980 symbolized the golden age of Israel's relations with the largest Arab nation.

From 1984 until he retired from political life in 1990, Navon served as the Minister of Education and Culture. Within the framework of this position, he endeavored to instill a sense of honor in school children toward their heritage and traditions, as well as to educate them toward democracy and peace. He also put great emphasis on the importance of speaking proper Hebrew and adhering to a culture of speech.

Throughout his public life, Navon fearlessly followed his conscience and beliefs; thus, while President, he called for the establishment of a State investigation committee to investigate the massacre in the Sabra and Shatila camps in Lebanon and he was the only government minister who voted against the prisoner exchange deal (the Jibril Agreement) in 1985.

In addition to his public service, Navon was a renowned scholar. Among other things, he wrote short stories as well as a musical play called Sephardic Romancero. His prominent play Bustan Sepharadi (Sephardic

חוממת אירוע להופעת הבול SPECIAL CANCELLATION



Orchard), which lauded the Ladino language and culture, has been staged since 1998 with unprecedented success.

In 1963 he married Ofira Erez, a rehabilitation psychologist, who dedicated her life to children with special needs. Ofira died of cancer in 1993. The couple had two children, Naama and Erez. In 1995, Navon met his second wife, Miri Shafir, a jewelry and fashion designer and media consultant, who is also an artist and writer. Miri was by his side until the day he died. Yitzhak Navon, a descendant of many generations of Jerusalemites, a champion of mankind; a teacher and educator, a man of the spirit and the practical, who believed with all his heart in our ability to make peace with our neighbors, passed away on November 6, 2015, in his home in Jerusalem.

Erez Navon, Son of the President
Denise Harran Ben-Dor, President Navon's Chief of Staff (1996-2015)

The Stamp and the First Day Cover

The stamp bears a illustrated portrait from a photograph by Yaakov Saar / GPO.

The illustration on the FDC depicts life on a typical Jerusalem street, where residents from different ethnic and religious backgrounds all live together.

The diverse, vibrant human mosaic creates a common fabric within a single space, despite differing opinions and attitudes. This is the human landscape of native Jerusalemite President Navon, and the inspiration for his doctrine, which espouses mutuality and striving for peace amongst ourselves and with our neighbors.

השירות הבולאי - טל: 076-8873933
שדרת ירושלים 12, תל-אביב-יפו 6108101
The Israel Philatelic Service - Tel: 972-76-8873933
Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 6108101 12
www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com

הנפקה:	נובמבר 2016	November 2016
מידת הבולים (מ"מ):	ג 40 / ר 30	Stamps Size (mm): H 40 / W 30
לוח:	1036	Plate:
בולים בגיליון:	15	Stamps per Sheet:
שבילים בגיליון:	5	Tabs per Sheet:
שיטת הדפסה:	אופסט	Method of printing: Offset
סימון אבטחה:	מיקרוטקסט	Security mark: Microtext
דפוס:	Cartor Security Printing, France	Printer: